

# קבלת שבת קהילתית



02/07/2021

## ערב של שושנים

מילים: משה דור

לחן: יוסף הדר

2 x [ ערב של שושנים  
נצא נא אל הבוסתן  
מור בשמים ולבונה  
לרגלך מפתן

2 x [ לילה יורד לאט  
ורוח שושן נושבה  
הבה אלחש לך שיר בלאט  
זמר של אהבה

2 x [ שחר הומה יונה  
ראשך מלא טללים  
פיך אל הבוקר, שושנה  
אקטפנו לי

2 x [ לילה יורד לאט  
ורוח שושן נושבה  
הבה אלחש לך שיר בלאט  
זמר של אהבה

## אור

מילים ולחן: נעמי שמר

שמש, הביאו שמש...

אור יורד בערב (שמש)

אור בצהרים (שמש)

אור עולה בבוקר אור!

אור עולה בבוקר

על אגם רחוק (זוכרת)

כן אני זוכרת

ולא אחדל ולא אשתוק.

## לפנות ערב

מילים: יעקב שבתאי

לחן: סשה ארגוב

בין ברושים יורד הערב,

הסתכלי, הצל קרב אלינו,

יחפים נלך בשדות השלף

כי היום, יפתי, עובר.

על כתפך ידי תנוח

וצלי על יד צלך פוסע,

מן הים עכשיו נושב הרוח

כי היום, יפתי, עובר.

בואי נשב, הכל רוגע,

בין עצי הפרדס היום שוקע

בעלי גפנים הצל נוגע,

בחורשת האקליפטוס כבר החושך

מתחבא.

אור שמבשר את

ההשכמה והזריחה (זוכרת)

רק לראות עוד פעם

יותר מזה איני צריכה.

שמש, הביאו שמש

אם שמי מעוננים

עוצמת את עיני

אבל השמש היא בפנים.

אור בצהריים

על האדמה (זוכרת)

על חלקת המים

ועל שתיל ועל קמה.

אור יורד בערב

על שדות חיי (זוכרת)

עוד אני זוכרת

זה אור יומי זה אור ימי.

בשני קצותיו הדשא לא יבול.

שותקים נאהב כי לי ולך  
די בלי מילים שהן לאלה,  
אשר אינם יודעים לומר אחרת  
כמה יפה פורח הלילך.

היום אולי נדחה את העצבת  
אם יד ביד באור, נלך,  
כי רוח כפור בחשכה נושבת  
רק במקום בו לא שמעו את שמך.

שותקים נאהב...

היום אולי נדחה בוא השלכת  
ולא יוכל לבוא הסתיו.  
דרכים רבות הן לאביב ממלכת -  
אם רק אותן אור חיוכך יאהב.

שותקים נאהב...



אך... אור שקיעה מאיר פנייך,  
צמתך בתוך ידי מוטלת,  
ושחורות שחורות הן שתי עינייך,  
והיום, יפתי, עובר.

שימי ראשך אצלי על ברך,  
בצמה השחורה אקלע לך פרח,  
ציפורים שרות את שיר הערב,  
על חורשת האקליפטוס כבר הלילה  
מכסה.

אך... בין ברושים עולה ירח,  
הסתכלי, כל כך שקוף הלילה,  
במרחב שדות ינשוף צורח  
ואחריו יללת התן.

## פרח הלילך

מילים: אורי אסף  
לחן: נורית הירש

היום אולי נדחה את בוא הלילה  
ולא נשאף לאור כוכב  
הן לי ולך יש כל אשר נשאלה  
מבלי מילים נדע זאת, כי נאהב.

היום אולי נדחה את קץ דרכנו  
ולא נזכור כי סוף לכל.  
זה המשעול שבו דורכות רגלינו,

הו הו הו...הו הו

ציפור לילית שורקה לשמי הליל  
ושיח דוקרני הוצת בלהבה  
על אבן של דרכים ישבו עלמה ועלם,  
מלחשים היו הם שיר של אהבה.  
הו הו הו...הו הו

פנס השביל כבה דומם ברוח,  
אדם כילה יומו, איגרת נכתבה,  
במעלה ההר פסעו עלמה ועלם,  
מלחשים היו הם שיר של אהבה.  
הו הו הו...הו הו

הקיץ היום אל שיברונו של ליל  
תם יום של שרב, הגיע יום סוער  
ועל פסגת ההר לחשה עלמה לעלם  
שיר אהבה אשר לעד לא יגמר.



## זמר נוגה

מילים: רחל

לחן: שמוליק קראוס

2 X

הַתְּשַׁמַּע קוֹלִי, רְחוּקִי שְׁלִי,  
הַתְּשַׁמַּע קוֹלִי, בְּאֲשֶׁר הִנְךָ –  
קוֹל קוֹרָא בְּעֵז, קוֹל בּוֹכָה בְּדַמִּי  
וּמַעַל לְזַמֵּן מְצִיָּה בְּרָכָה?

תִּבְלֵ זֶה רַבָּה וּדְרָכִים בָּהּ רַב.  
נִפְגָּשׁוֹת לְדַקָּה, נִפְרָדוֹת לְעַד.  
מִבְקֵשׁ אָדָם, אֶךְ כּוֹשְׁלוֹת רִגְלָיו,  
לֹא יוֹכֵל לְמַצֵּא אֶת אֲשֶׁר אֲבַד.

אַחֲרוֹן יְמֵי כְּבֵר קְרוֹב אוֹלִי,  
כְּבֵר קְרוֹב הַיּוֹם שֶׁל דְּמָעוֹת פְּרִידָה,  
אַחֲפָה לָךְ עַד יִכְבוּ חַיִּי,  
כַּחֲפוֹת רַחֵל לְדוֹדָהּ.

## טיול לילי

מילים: עמוס אטינגר

לחן: מאיר נוי

חולות מדבר הביאו חום אל דרך,  
ורוח של ערבית על הגבעות נשבה  
ובמשעול להר פסעו עלמה ועלם  
מלחשים היו הם שיר של אהבה.

## ערב עירוני

מילים: נתן אלטרמן

לחן: יוני רכטר

שקיעה ורודה בין הגגות

אספלט כחול מלמטה

עיני נשים נוגות, נוגות

אומרות לערב "למה באת?"

הפנסים פרחי העיר

מלבלבים באור ניחוח

אביב חשמל עצוב בהיר

משיכרונו אסור לברוח

הוא רק יתום ורק תמים

נולד לרגע ואיננו

בין הלילות והימים

הוא בא לזרוח בעינינו

בין הימים והלילות

לנאות מראה כחולים נלך נא

כל נשמותינו הבלות

שם דשא עשב תלחכנה

נפנוף שלום ילדה פתיה

את חיוכה נשא האוטו

מה שהיה ולא היה

נדמה כמו ישוב להיות עוד

כעת אני מאוד אחד

ומסתכל מאוד בשקט

איך הלבנה חולצת שד

מקיר הבית שמנגד

גופי נקטן ומתנמך

אבל ראשי כל כך גבוה

עד שאפילו אם אלך

לא אתבונן לאן אבואה

שקיעה ורודה על סף הרחוב

ורחוב כמנהרה של תכלת

מי שיגיע עד הסוף

ירצה לבכות מרוב תוחלת

שקיעה ורודה בין הגגות

אספלט כחול מלמטה

עיני נשים נוגות נוגות אומרות

לערב "למה באת?"

## שלווה

מילים: אבי קורן

לחן: יאיר רוזנבלום

על המחנה נדלק ירח

על המאהל כוכב זורח

והזמן כמו גומי מתמרח

ליל שבת בלי טעם ובלי ריח

והשקט את הלב קורע.

איזו מן שלווה ולא עושים שום דבר

איזו מן שלווה ועוד שבוע עבר.

השבת בכלל אינה עוברת

כבר קראנו את עיתון הערב

שרנו כבר שירי מגל וחרב

כבר תפרנו את החור בגרב

ופתרנו תשבצים בלי הרף

איזו מן שלווה...

אף מכתב ממך עוד לא הגיע

עוד מעט המפקד יופיע

ויחזור ודאי שוב להבטיח

בקרוב לרגילה אגיע

שתיקני שוב שניים ביציע.

## ניגונים

מילים: פניה ברגשטיין

לחן: דוד זהבי

שתלתם ניגונים בי אימי ואבי

ניגונים מזמורים שכוחים

גרעינים גרעינים נשאם לבבי

עתה הם עולים וצומחים

עתה הם שולחים פאורות בדמי

שורשיהם בעורקי שלובים

ניגוניך אבי ושיריך אימי

בדופקי נעורים ושבים

הנה אאזין שיר ערשי הרחוק

הביע פי אם אלי בת

הנה לי תזהרנה בדמע ושחוק

איכה וזמירות של שבת

כל הגה יתם וכל צליל יאלם

בי קולכם הרחוק כי יהום

עיני אעצום והריני איתכם

מעל לחשכת התהום.



את אולי קטנה...

אם גם היום תפני אלינו עורף  
אנו נדבר עם הקבלן  
ונשבע לו שעד סוף החורף  
לא נוכל לגמור את הבנין  
אך אם תעיפי הנה מבט אחד קצר  
מיד תראי שאנו גומרים אותו מחר  
ומן הגג הבנאים שלך  
בלב אוהב ישליכו פרח לך.

את אולי קטנה...

## איפה הן הבחורות ההן

מילים: יוסי גמזו  
לחן: עממי רוסי

כשבגרוש היה חור - והוצאנו  
את הזמן על ביצות וכבישים,  
לא היו חתיכות בארצנו -  
אך היו, יא חביבי, נשים!!!

אח! איפה, איפה הן,  
הבחורות ההן,  
עם ה"קוקו" והסרפן,  
עם הטוריה

## אהבת פועלי בנין

מילים ולחן: נעמי שמר

יום יום כשאת עוברת כאן בתשע  
אנו לך שורקים מן הסולם  
ותאמיני לנו - זהו פשע  
שאת לא עוצרת מעולם  
כשאת לובשת את השמלה האדומה  
אז בבנין לפתע צומחת עוד קומה  
ולו ידעו הפיגומים לשיר  
כי אז שמעו אותם בכל העיר.

את אולי קטנה

אבל כתפנו איתנה,

וכל חיוך שלך אצלנו חג  
יש לך פה ענין עם פועלי בנין  
שאוהבים אותך עד ראש הגג.

את משגעת פה את כל הנוער  
את יפה בכל התסרוקות  
כשאת עוברת בעקב גבוה  
את שווה סימפוניה של שריקות  
כשמביטים למטה מגובה המנוף  
זו את שמקשטת בשבילנו את הנוף  
אמרי מלה ונטפס איש איש  
מן הקומה העשירית לכביש



## שכשנבוא

מילים: אלמטריוטיס

לחן: א. קונדיס / תרגום: עלי מוהר

הזמן את השנים יניס  
וקצת בינה בלב מכניס  
אבל ישנם דברים שהוא עוד לא  
גילה לי

האם יפרח לי עוד שושן  
האם נעור בי ניצוץ נושן  
האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי

ואיך נדע  
אם יש תקווה  
שכשנבוא, שכשנבוא  
נמצא תשובה

לאן נמשכת המסילה  
לאן הולכת התפילה  
ומי ישיב לשאלה ומי ישמע לי  
ומי יפתח לי לבבו  
ואם אלך לאן אבוא  
האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי.

ואיך נדע...

זה רק אני וזו רק את  
וזה הרבה וזה כה מעט

והשבריה.

למה כבר לא רואים אותן?!...

הן היו אז רוכבות, כך ממעל,  
על סוסי אגודת "השומר".  
אך כיום - הן רוכבות על הבעל,  
וחמור - זה כבר עסק אחר...

אח! איפה, איפה הן...

הן טמנו בחזה "פרבלום"  
וכמה רימונים לשעת אש.  
אך כיום - מחשופים יש כאלו,  
שבקושי נכנס מה שיש...

אח! איפה, איפה הן...

הן קראו על הגורן את פושקין  
וקרעו את הלב, בו בזמן!  
אך כיום - זה שונה בפירוש, כי  
הן מיד ניגשות לענין...

אח! איפה, איפה הן...

## היום

מילים ולחן: אהוד בנאי

היום נעשה משהו בלתי נשכח  
 שישאיר זיכרון של שמחה מבורך  
 היום אשלח יד ללטף את ראשך  
 היום אגרום לך סוף סוף לחייך  
 היום אגרש את העצב מעינייך  
 אעשה את היום למאושר בחייך  
 היום תשמעי מה שעוד לא שמעת  
 אחדש לך חידוש ואדליק לך מבט  
 היום אבשל לך משהו טעים  
 אעשה את הכל שיהיה לך נעים  
 נכון, לא תמיד אני מראה אהבה  
 אבל היום אני מבקש את הקירבה  
 היום

כל כך הרבה זמן לא דיברנו שנינו  
 על כל מה שעובר מעלינו  
 היום נצא לסיבוב בשכונה  
 נשב קצת ביחד על ספסל בגינה  
 היום נעשה משהו בלתי נשכח  
 שישאיר זיכרון של שמחה מבורך  
 היום אשלח יד ללטף את ראשך  
 היום אגרום לך סוף סוף לחייך  
 היום

ואיך נדע אם לא לריק עברו חיינו  
 האם עמלנו לא לשווא  
 האם ביתנו לא יחרב  
 האם תחייה אהבה גם אחרינו.

ואיך נדע...



גם הסלעים פרשו כנפיים כמו אנפה

וכשחזר שוב על סוסו להעמיק את  
מוט האוהל

על היריעות היא בחוטים ובצבעים  
מילים רקמה

ברוך שובך בוגד אחוז היטב במוט  
האוהל

כי גם אותי סופה נודדת סחפה.

## נתתי לה חיי

מילים: אלון אולארצ'יק ודני סנדרסון

לחן: דני סנדרסון

עוד בימים הראשונים של  
ההיסטוריה

כשהעולם היה קיים רק בתיאוריה  
ולא הבדילו בין מחר שלשום ואמש  
היו רבים איפה כדאי לשים ת'שמש  
אך דבר אחד הוסכם אם עקשן הבן  
אדם

אין סיכוי אין פיצוי זה מה שקרה

נתתי לה חיי

ירדתי על ברכיי

יאמינו לי כולם

למדתי מה זה סתם ונעלבתי

## שיר אהבה בדואי

מילים: איציק ויינגרטן

לחן: יצחק קלפטר

צלילי חליל אל החולות של המדבר  
היה שולח

ליטף הוא את גופה הרך והסופה  
טרפה הכל

חדל להיות כמו החולות אני רוצה  
אותך כמו סלע

אז הבטיח לא לנדוד שוב כמו החול

כשהרוחות אותו ליטפו בעוז אחז  
במוט האוהל

אוזניו אטם הוא לא לשמוע לא  
לנשום כלל את הצליל

אתה נווד לחש מדבר אתה נקבר  
באוהל צר

והכבשים פעו בואדי כמו חליל

הו הו הו הו הו קול קורא לנדוד  
לנדוד

הו הו הו הו הו קול קורא לנדוד  
לנדוד

וכשפרצו השיטפונות שכח את כל  
מה שהבטיח

אל הצלילים של החליל הושיט ידיים  
בסופה

במחול טירוף בקני הסוף נסחף  
שיכור כמו חול ברוח

## יש בי אהבה

מילים ולחן: ארקדי דוכין

בין האפל לנסתר  
בעולמנו המר  
אומרים שיש עוד תקווה  
קוראים לזה אהבה  
ומחכים לבואה

בין האתמול לעתיד  
בין האוצר לתחתית  
אומרים שיש עוד תקווה  
קוראים לזה אהבה  
ומחכים לבואה  
בין הבלבול לאסון  
תדעו שיש פתרון  
קוראים לזה אהבה

בין הזיוף לאמת  
בין כל מה שחי למת  
ישנה אהבה

יש בי אהבה  
והיא תתעורר ותיגע  
יש בי אהבה  
והיא תנצח

מאז עברו הרבה גשרים מעל המים  
וכבר הספיקו להמציא את הצהריים  
עוד לא ידעו הם על הגלובוס מה  
צורה לו  
אם מרובע הוא אם עגול או איך  
שבא לו  
אך דבר אחד ידעו ואת זה מייד  
קבעו  
אם סירבה אין תקווה זה מה שקרה

נתתי לה חיי...

היום תמצא שהנושא לכל וויכוח  
הוא מה בא קודם הביצה או התפוח  
אחד אומר שנגמרים לו השמיים  
שיש מספיק אוויר למדינה או שניים  
אולי בכל זאת נסתדר אם נרצה אז  
נתגבר  
היא מנעה כל גישה זה מה שקרה

נתתי לה חיי...

נתתי לה חיי...

אני נתתי לה  
אני נתתי לה  
אני נתתי לה את חיי

בלאט, חרש חרש  
 אט אט, טופפות  
 עתידות עתידות לקראתנו,  
 ואת מחייכת אלי מתוך השינה.  
 יהיה לנו טוב, טוב מטוב, טוב מאוד,  
 זה מתחיל כבר בבוקר בבוקר  
 את צוחקת אלי  
 מתוך מתוך השינה.

בין השפיות לשינה  
 בין הילדות לזקנה  
 אומרים שיש עוד תקווה  
 קוראים לזה אהבה  
 ומחכים לבואה  
 בין האתמול לעתיד...



## מודה אני

מילים ולחן: מאיר אריאל

מודה אני  
 לפניך ולך  
 על כל החסד והאמת והטובה והרעה  
 והטובה  
 שעשית עמדי  
 ועם ביתי  
 ועם קרובי וידידי ועם בני עמי  
 ועם ארצי, ועם כל העולם והאדם  
 אשר בראת.

הנה הם באים ימים של שקט  
 שנינו כאן ביחד על ההר  
 המים כבר ירדו ויש גם קשת  
 אפשר לקום, סוף העולם עבר.

## ימים של שקט

מילים: ירדן בר כוכבא  
 לחן: אבי גרייניק

הנה הם באים ימים של שקט  
 אחרי הרעש הגדול והנורא  
 אפשר לנוח קצת על המרפסת  
 ולאסוף את שברי הסערה

הנה הם באים ימים של שקט  
 כבר שכחתי איך שהם נראים  
 אפשר עכשיו לפתוח את הדלת  
 לשלוח אל הרוח ציפורים

הנה הם באים ימים של שקט  
 נצא אל החלון לראות  
 אם כלו כבר המים  
 אולי כבר יש באופק אדמה  
 זוגות זוגות  
 נצא זוגות זוגות  
 נביט אל השמיים  
 נחכה ביחד ליונה.

הנה הם באים ימים של שקט  
 אחרי שכבר איבדנו את הכל  
 תשב איתי עכשיו על המרפסת  
 תבכה איתי ביחד על אתמול

