

29.10.2016
כ"ז תשרי תשע"ז

גן דקל

שבוע טוב להורי גן דקל!

בשבוע הקרוב נעסוק בנושא בריאת העולם, פלא הבריאה והטבע הסובב אותנו נתמקד בנושא זה לא מהפן הדתי-רוחני אלא בתהליך הבריאה ובמרכיבי הטבע של העולם: אור- חושך, מים- שמים, מאור גדול ומאור קטן... נלמד את סדר ימות השבוע, נתרכז במושג "עולם" ואיך הילד ממחיש מושג זה, מה אומר המושג "עולם" לילד ואיך הם "תופסים" ומגדירים מושג זה. בנושא "בריאת העולם"-נעסוק ברצף כל השבוע על מנת ליצור קשר בין ימי הבריאה לימות השבוע, כל יום נפתח במפגש בוקר על "מה נברא ביום זה" ונמשיך לעסוק בכך דרך תנועה, מוזיקה, סיפור ויצירה בצורה תואמת.

נפתח במושג "תוהו ובוהו" וננסה להמחיש לילדים מהו תוהו ובוהו דרך המחשה ויצירה נלמד את השיר "מי שלא מביט מפסיד את כל היופי..." ונרקוד אותו. נזכיר לילדים את החשיבות שבשימוש חוזר של חפצים, מחזור, ושמירה על כדור הארץ במקביל, נעסוק בעונת הסתיו ומאפייניו, נצא לטייל ברחבי הקיבוץ ונאסוף זרעים וחומרים מהטבע להדבקה וליצירה.

שירים חדשים שנלמד השבוע בגן:

ביום ששי נברא

בריאת העולם

אלוהים נתן במתנה

מי שלא מביט מפסיד את כל היפי

סיפורים:

סיפור הבריאה, מן המקורות

סיפורי התנ"ך לילדים

אומנות:

הילדים יכירו את היצירה "בריאת העולם" מאת נחום גוטמן

נשמח אם תשלחו עם הילדים ספרים, שירים או כל דבר שקשור לנושא בריאת העולם וסיפורי התנ"ך נשמח לקבל לגן חומרים שונים ליצירה: דיסקים, כפתורים, פקקים, קופסאות קטנות (מיוחדות), בדים, ניירות מעניינים, חומרים מהטבע

להזכירכם: בימי שני אנו יוצאים למגרש הספורט לשיעור התעמלות עם הילה- נא להקפיד ולשלוח את הילדים בנעלי התעמלות.

ביום שני הקרוב עדן תורג'מן יוצאת לחופשת לידה- נאחל לה לידה קלה וחופשה נעימה.

בברכה, צוות גן דקל:

יעל שחורי, יעל ברנשטיין אילנית בר אדון, רונית שמעון, עדן דהן, עדן תורגמן, מרסל חתומה.