



יום הכיפורים



למדנו להבחין בין מעשים טובים לבין מעשים שאינם טובים. דיברנו על התנהגויות ירוקות – אותן נרצה לראות בגן : עזרה לחבר שקיבל מכה, וויתור על אביזרים בבנייה בחצר , עזרה בסדנא בכתיבה ובציור , שיתוף חברים במשחק החופשי במוקדים , לא להעליב חבר , לדבר עם החברים , להסביר במילים למה אי אפשר לשתף ועוד , לעומת התנהגויות אדומות , אותן אנחנו לא רוצים לראות בגן : אלימות מכול סוג , העלבה ופגיעה בחבר , שמות גנאי לחברים , צעקות ועוד. (השוואה לרמזור – אדום – ירוק) . בנוסף התייחסנו אל המילה "סליחה" ולמדנו מדוע היא

חשובה דווקא בחג זה ועל דרכים שונות שבהן אפשר להביע חרטה ולבקש סליחה מאדם שפגענו בו. דברנו על דרכים לבקשת סליחה : חיבוק , לחיצת יד , במילים , בפנטומימה. דברנו על האנשים מהם נרצה לבקש סליחה : הורים , חברים , אחים ועוד. הקראנו דקלומים וסיפורים בנושא " הסליחה ". הסברנו שלעיתים אנחנו טועים ומעליבים , או פוגעים ואז צריך לבקש סליחה וכמובן להקפיד לא לעשות זאת שוב.



חשפנו את הילדים "לאיסורי יום כיפור" – המבוגרים לא אוכלים ושותים , הסברנו שילדים לא צמים והמבוגרים לפי הרגש והאמונה של כול משפחה. יש משפחות שצמות ויש משפחות שלא והכול בסדר, הסברנו מדוע צמים, דברנו על סעודה מפסקת , אין שידורי טלוויזיה , מכוניות לא נוסעות , לא מדברים בטלפון , דברנו על תקיעת השופר . הזכרנו שיש בית כנסת בצפית וששם מתפללים , מבקשים סליחה ושם אפשר לשמוע את תקיעת השופר. נספר סיפור על השופר של מירי צללזון .

הכנו בגן את " קלסר המעשים הטובים " אשר ישמש אותנו לאורך השנה. ילדים צריכים לשתף במעשה טוב שעשו לאורך היום (עזרה לחבר , שיתוף חבר במשחק , דאגה לחבר , ועוד) הילדים מקבלים דף עם תיאור המעשה , מאיירים ומכניסים לקלסר המעשים הטובים. הקלסר יהיה בספרייה , כך שתמיד אפשר להסתכל בו.

דברנו על בטיחות בדרכים - הילדים מאוד התלהבו שמכוניות לא נוסעות וש אפשר ללכת בכביש. הבהרנו את הנושא – בשום אופן לא הולכים בכביש לבד ללא הורים. ישנם רוכבי אופניים ועדיין צריך לשים לב .

התחלנו לדבר גם על חג הסוכות. איך בונים סוכה , מה ההבדל בין בית לסוכה , למדנו דקלום לחג הסוכות (הפעלה עם מקלות מקצב) :

" טיק טיק טק , טיק טיק טוק *2

הפטיש מאוד עסוק.

פה מכה , שם דפיקה

כול הילדים בונים סוכה ."

נדבר על ארבעת המינים , נספר את הסיפור " סוכת חברים " ועוד.

אז היכוננו לבניית הסוכה של גן זית. ביום שישי , הזה , ה - 15 \ 9 \ 25 , הנכם מוזמנים להגיע לגן בשעה 30 : 11 לקבלת שבת משותפת ואחר כך , לבנות את הסוכה . מספיק הורה אחד מכול משפחה , כמובן שנצטרך גם כמה אבות חזקים ושריריים....



נשמח שתהיו שותפים בטיפול בארנבות – הילדים מאוד אוהבים להאכיל אותם בבוקר , נשמח שתאספו שאריות של ירקות וקליפות ותביאו לגן בבוקר לארוחת בוקר לארנבות.

מזל טוב לאלה , אורי וזיו גולדנברג בני החמש. יום חמישי חוגגים יום הולדת ראשון בגן.

תודה לכם על שתוף הפעולה בהכנת כרטיסי הברכה לילדים , הם מאוד התרגשו , הקראנו במפגש את כול הכרטיסים.

תודה על שתוף הפעולה בבוקר בפרידות. מאוד נעים בגן , גם מי שעדיין קשה לו , זה רק מעט בבוקר ואחר כך הילדים משתלבים והכול זורם , ושליו.

בברכה וגמר חתימה טובה צוות גן זית :

נחמה , פביאנה , פאולה וחני.



