

הורים יקרים.

השבוע המשכנו לעסוק בשיריו של חיים נחמן ביאליק,

במסגרת אומנות בגן הכרנו את **הצייר נחום גוטמן**, הצגתי לילדים את הציור שצייר "הפרש הלבן", ערכנו דיון לאחר התבוננות בציור, מה רואים בתמונה? מה עושה האיש? כיצד קוראים לאיש הרוכב על הסוס?

אילו בגדים הוא לובש? הילדים מיד הבחינו בכובע המשונה שחבש, למדנו כי זהו התרבוש-כובע שחובשים אותו אנשים שעלו מארצות ערב. הילדים שמו לב לפרטים הקטנים בציור, הים, הסירה מרחוק, הבית בצד וצבע השמים.

הילדים סקרנים ושואלים שאלות יפות ומעניינות.

כמובן שאת הציור קישרנו לשיר "הפרש" של חיים נחמן ביאליק

שהילדים כל כך אוהבים.. ואיך אפשר שלא לדהור ביחד או

לחוד..בהמשך נכיר עוד תמונות אומנות של חיים גוטמן.

בסדנא הילדים ציירו בצבעי מים בהשראת הציור של נחום גוטמן.

עסקנו בשיר "מקהלת נוגנים" ניגנו בעזרת כלים מחומרים בשימוש חוזר ובכלי מוזיקה שונים אחרים, וערכנו תהלוכה בגן.

בסדנא הילדים הכינו בעצמם כלי נגינה שונים שבעזרתם ניגנו כלהקה.

לסיום הנושא אפינו ביום שישי עוגיות בצורות שונות, הילדים נהנו מאוד והגן התמלא בריח נהדר של אפיה.

כמובן שאי אפשר היה להתעלם מהשבוע הגשום והקר שהיה לנו,

הילדים הכינו עננים עם לילך, שרנו ורקדנו שירי חורף.

ביום שני 12/1 הוא יום הלשון העברית, יום הולדתו של אליעזר בן

יהודה, אנו נעסוק בגן בנושא.

נמשיך לעסוק בעונת החורף, ופרי הדר.

נשמח אם תשלחו עם הילדים סוג אחד של פרי הדר שיש לכם בגינה

או בבית.



המשך סוף שבוע חמים

ונעים.

צוות גן תאנה

עדן, דנה, נורית, לילך ואסתי.

