

11.6.1999

דוד קרון מספר

היה זה בשנת 1940 שנה לאחר העלייה לקרקע, הופיע יואב צוקרמן, אחד מהבילויים של גדרה, אשר היה סוכן לרכישת קרקעות ונתן לכפר - מנחם 500 דונם אדמה ע"י משפחת אלעזי אדמות בטט. הוא שכר שומר מתל - אלספי, מוחמד סלמה גנדיל. כדי לקבוע עובדה של בעלות, נערך מבצע מתוכנן לכל פרטיי שמטרתו לחרוש ולזרוע ביום אחד. הוזמנו הגפירים ממשטרת גדרה כדי לשמור והמלאכה החלה. השכנים בני משפחת אלעזי הביאו כסאות וישבו לצפות במחזה המוזר. לפתע הגיח בחור צעיר על סיוח, פנה בגרמנית אל הסמל ואמר שאבא מזמין לשתות קפה. הסמל אמר שהזמנה כזו היא סימן לשלום ועל כן בתום העבודה הלכנו כולנו לביתו של יסמאין אלעזי. הרוכב היה בנו הבכור מוחמד שרק הוא ידע שפה זרה.

זה היה המפגש הראשון עם משפחת אלעזי שהייתה משפחה גדולה וחזקה אשר הכתיבה את כל הנעשה ונחשבה למלכי האיזור. הקשר איתם הוא סיפור גדול בפני עצמו.

דוד קרון נבחר להיות שומר שדות, עדין לא ידע מילה ערבית. מוחמד סלמה לימד את דוד להיות אדם בסביבה ערבית. היה זה הוא שהתחיל ללמד אותו ערבית והוא זה שיצר את הקשר ההדוק עם משפחת אלעזי שברבות הימים הפכה לביתו השני של דוד. לאותו מוחמד יש חלק בדרכו של דוד לשרות הקבוץ והמדינה בכל הקשור לערבים.

מוחמד סלמה ודוד - חוודיה דווד או המוכתר אצל הערבים - היו רוכבים על סוסיהם ושומרים על אדמות כפר - מנחם. מוחמד סלמה לימד את דוד את כל החוקים, הברכות והמנהגים. לימד למי שיכת כל חלקת אדמה הגובלת באדמות כפר - מנחם, כיצד לרכוש אדמות נוספות. עזר בכל בעיה, לימד את הבחורות במטבח לבשל בורגול, לשחוט עגלה חולה ולעבד את הבשר, ועוד ועוד. הוא חשב שבאיזור צריך לבנות מאבן ואחיו בנה את המגבנה.

היה גם מקרה של פקוח נפש, איצל זיל (אבא של יוסלה) וישקה עיבדו אדמות ע"י טינה והסתבכו עם אנשי הכפר שיצאו בהמוניהם ואיימו להרוג אותם. מוחמד סלמה עמד מול כל ההמון ואמר שאם תיפול שערה מראשם יחרסו אנשי כפרו תל - אלספי את טינה.

מוחמד סלמה גנדיל היה איש שראה לעצמו משימה אישית להכיר לאנשי כפר - מנחם את הסביבה שהיתה כולה ערבית ולסביבה אותנו, למען שנהיה שיכים. לימד אותנו לקבל את החוקים שלה ובכך כבר לא היינו זרים.

היתה למוחמד משפחה אשה וילדים. פרצה מלחמת השחרור והם עזבו עם ההמון את הכפר והפכו לפליטים. בתום המלחמה הסתנן והגיע יום אחד אל משפחת אלעזי. דוד, ישקה, ראובקה ואיצל נפגשו איתו פגישה נרגשת ולבקשתו לעזרה הועברה בשיחת קבוץ החלטה שהוא ומשפחתו יכולים להתגורר בשטח הקבוץ עד שיסתיירו. לשם כך היו צריכים להסתנן אשתו סרבה וכך גוע העניין. דרישת שלום אחרונה מהם קיבל דוד כאשר יוניס ואחיו חזרו לאחר מלחמת השחרור.

הוא היה אדם משופע בתכונות טובות וערבים רבים כמו מוחמד סלמה גנדיל עזרו לנו רבות להבנות בארץ הזו.

הקשיבה וכתבה נירה