

ארכיון כפר מנחם

מאת:
נשלח:
אל:

קפ"ל <b_kaplan@kfm.org.il>
יום חמישי 19 נובמבר 2015 19:21

Ada Niv; ארכיון; אבי רובינשטיין; אהובה זוהר; אודליה רפאלוביץ; אור כורש; אורית מנשה; אורלי בן אריה; ארז כץ; אריאלה גיאר; ביילי קוחלי; גיא כץ; גיא שקד; דגנית כהן; דותן אבירם; דנית כץ; הדס צוברי; זהר סנפיר; זוהר כץ; זיו לוק; חנה נאוסיוחין; יאנה שקד; יעל אבירם; יריב ושרון בן דיון; לי סקלר; ליאור אפל; ליאור שור; מיטל יפרח; מעיין שינדלר (אבא); מעיין שינדלר (אמא); נועם קורן; עמיחי וקרן ויינברגר; עמליה לוק; ענת לפידות; עפרה ברזילי; רוני קוסובסקי; רם עוז; שרית דויטש עדכונים מהגן

נושא:

הורים יקרים,

שולחת לכם דף עדכון מגנינו הנחמד.

ראשית כל אני מבקשת להודות בשם הצוות וכל הילדים לאבות, שבאו אלינו לגן, והקדישו מזמנם ורצונם הטוב, ועזרו לנו להקים את גינת הירק שלנו. תודה גדולה לאבישי (אבא של גילי), יריב (אבא של מאיה), נועם (אבא של ליאור ק.), ליאור (אבא של עלמה) וחיים (אבא של אלון). בלעדיכם לא הייתה קמה הגינה. בינתיים הילדים זרעו ירקות שונים: כרובית, צנונית וגזר ואלו אפילו כבר הספיקו לנבוט. בנוסף הכנו ערוגות עם צמחי תבלין שונים ובהן זרענו: שמיר, פטרוזיליה, סלרי, בצל ירוק ועוד... הילדים עוקבים בעניין אחר השינויים החלים בערוגות. בחצר הקדמית שלנו זרענו זרעים של פרחי-בר וגם שם כבר החלה להתרחש הנביטה. כל יום אנחנו יוצאים לחצר ומזמינים את הילדים לבדוק את הערוגות השונות. המטרה שלנו היא לטפח אצל הילדים את האהבה לטבע ולעבודת האדמה, לטפח את האחריות שלהם וכשר ההתמדה שגינה דורשת, ללמוד בדרך חווייתית, לחוות תהליך שתוצאותיו יראו לנו במהלך השנה ולא מיד ועוד ועוד...

השבוע התחלנו לעסוק גם בחג-חנוכה המתקרב. התחלנו ללמוד על סמלי החג ובהמשך נעמיק בהם. בימים אלו אני מספרת לילדים את סיפור החג בהמשכים. הילדים מקשיבים ושואלים שאלות רבות וחכמות. אני נהנית מאד לשמוע את השאלות שעולות ולהיות במחיצתם ולחוות זאת. כמובן שעל רוב השאלות אנו עונים וחלקן נשארות גם פתוחות כי אין להם מענה. היום, הזמנו לגן את יהודית שקד (סבתא של הדר ש.). יהודית היא קרמיקאית שנים רבות ועושה חוג קרמיקה לילדים בישוב שלנו. יחד עם יהודית עשינו סדנא של הכנת חנוכיות. הילדים חולקו לקבוצות קטנות ועם כל קבוצה ישבה אחת מאיתנו. יהודית הדריכה את הילדים בצורה נפלאה והייתה לנו חוויה נהדרת. החנוכיות יצאו מדהימות ויש לכם למה לצפות. לאחר הסדנא הילדים ציינו שמאד נהנו. חשבתי שיש פה הזדמנות טובה ללמוד מהי הכרת תודה, ולכן חשבנו יחד עם הילדים איך אפשר להודות ליהודית, והם הציעו שנכתוב לה מכתב תודה ונכין לה מחר חלה מהגן. הייתי גאה בהם כל-כך! אכן נעשה זאת מחר בבוקר. במהלך הימים הבאים נתנסה בהפקת שמן זית, נשיר ונרקוד משירי החג היפים, נלמד ונכין חלק מסמלי החג, נבקר ברחבת הספרייה ונכיר את החנוכיה המוצבת שם ומהו הסיפור שמאחוריה, ובהמשך גם נכין בגן מאכלים המטוגנים בשמן לכבוד החג. גם נציין שבחנוכה יש יום-הולדת לקיבוץ שלנו ועוד...

לכבוד החג אנו עורכים בגן תערוכת חנוכיות. אנא שילחו מיום א' הקרוב את החנוכיה של משפחתכם לתערוכה שלנו. מבטיחה להשיב את החנוכיות אליכם לקראת החג.

**מסיבת חנוכה בגן נחגוג ביום ראשון בתאריך ה- 6.12 בשעה 16:30
אחה"צ. המסיבה מיועדת לילדי והורי דקל בלבד. אין להביא אחים
קטנים או גדולים. נא רשמו תאריך זה לפניכם והתארגנו בהתאם.
ביום המסיבה הגן נסגר בשעה 14:00 לרגל הכנתו למסיבה.**

ודבר נוסף, ילדים רבים שוכחים/משאירים מדי יום בגדים רבים בגן (סווטצרים, חולצות
ארוכות או קצרות, סוודרים, מעיל וכו..). נא עזרו להם לקחת ולהשיב את בגדיהם הביתה.
הבגדים נערמים אצלנו בכמויות גדולות ביותר. עשו לכם מנהג קבוע לבדוק במתלה או
בסל הירוק כדי למנוע אבדות מיותרות.

זה הכול להפעם,
שיהיה סוף שבוע מהנה ורגוע.
צוות דקל: רונית, אילנית, עדן ועדנה

20.11.15