

ארכיון כפר מנחם

מאת:

נשלח:

אל:

<b_kaplan@kfm.org.il> קפלן

יום חמישי 29 אוקטובר 2015 19:27

Ada Niv; ארכיון; אבי רובינשטיין; אהובה זוהר; אודליה רפאלוביץ; אור כורש; אורית
מנשה; אורלי בן אריה; ארז כץ; אריאלה גיאר; בילי קוחלי; גיא כץ; גיא שקד; דגנית כהן;
דונית אבירם; דנית כץ; הדס צוברי; זהר סנפיר; זוהר כץ; זיו לוק; חנה נאוסיוחין; יאנה שקד;
יעל אבירם; יריב ושרון בן דייך; לי סקלר; ליאור אפל; ליאור שור; מיטל יפרח; מעיין
שינדלר (אבא); מעיין שינדלר (אמא); נועם קורן; עמיחי וקרן ויינברגר; עמליה לוק; ענת
לפידות; עפרה ברזילי; רוני קוסובסקי; רם עוז; שרית דויטש
עדכון מהגן

נושא:

הורים יקרים שלום לכולכם,

מעדכנת אתכם מהנעשה בגנינו.

בשבוע שעבר למדנו את סיפור בריאת העולם. למדנו מהו העולם, מהו תוהו ובוהו ומה
נברא בכל יום ויום לפי הסיפור. הילדים הכינו אלבום יצירה של ימי בריאת העולם
ובסופו של השבוע נשלחו האלבומים אליכם הביתה.

הילדים גילו התעניינות גדולה ובמהלך השבוע עלו שאלות רבות. בין היתר עלתה
השאלה: האם יש אלוהים? דברנו על כך שיש אנשים דתיים המאמינים באלוהים ויש
אנשים חילונים שאינם מאמינים באלוהים.

הסברתי לילדים שכל אחד בוחר את דרכו כשהוא גדל... שאלת קיומו של אלוהים צפה
ועולה בכל שנה בעקבות סיפורים וחוויות של הילדים כמו: ביקור בבית כנסת, ביקורים
בכותל המערבי ועוד... וכמובן דרך הסיפורים ההיסטוריים של חגי ישראל וסיפורי
התורה

הנמצאים בתוכנית הליבה שלנו. בגן, אנו מחנכות את הילדים למחשבה חופשית,
לשאלת שאלות ולקבלה של מגוון דעות ואורח חיים.

בתחילת השבוע דברנו בגן על יום הזיכרון ליצחק רבין. ספרתי לילדים מי היה יצחק
רבין ועל כך שהוא אהב מאוד את המדינה שלנו. התרכזתי בעיקר בכך שהיה מפקד
בצבא, ראש ממשלה ועשה שלום בינינו לבין ירדן. ספרתי להם שיצחק רבין מת וגם את
הסיבה למותו.

ילדים רבים ספרו מידיעותיהם ונוכחתי לדעת שהם יודעים הרבה. חלק שאלו שאלות
ועלה הנושא של דעות שונות בינינו, וקבלת האחר, גם אם הוא חושב אחרת מאיתנו.
הייתה שיחה טובה. בגן הצבנו תמונה של יצחק רבין למספר ימים.

בנוסף עסקנו בסתיו. שרנו משירי הסתיו היפים רקדנו את ריקוד הציפורים הנודדות
לקול שירתם של הפרברים. חווינו את הפכפכותו של מזג האוויר. עשינו יצירות שונות
בנושא ראינו נחליאלים שהגיעו לקיבוצנו ועוד...
בשבוע הבא אם מזג האוויר יאפשר זאת נתחיל בהכנת הגינה שלנו. יתכן ונצטרך את
עזרתכם בהפיכת האדמה. אבות היכוננו היכוננו...

השבוע נפרדנו בגן מפוריה. פוריה הודיעה לנו שהיא קבלה הצעת עבודה, במשרה מלאה, בספריה האקדמית במכללת אחווה, והחליטה להיעתר לבקשתם. הצטערנו לשמוע אך איחלנו כולנו לפוריה דרך צלחה והנאה גדולה בעבודתה החדשה. חשוב לי לציין שפוריה ממשיכה לפתוח את ספריית הילדים אהה"צ בימים שני ורביעי וכולכם מוזמנים להגיע לספריה ולהשאיל ספרים טובים לילדיכם. עדה בודקת כמה הצעות חלופיות לחוג של פוריה וכשיהיה משהו חדש איידע אותכם.

ודברים נוספים:

יש ילדים שעדיין אין להם תיק לבגדים ו/או כל ציוד אחר. להזכירכם אצלינו בגן התיק משמש כמו תא לאיחסון חפציו האישיים של ילדכם כמו: בגדים, נעלים נוספות, משחק פרטי וכו... נא דאגו לילדכם לתיק נוח שיבוא עמו בכל בוקר לגן.

חשוב לצייד את הילדים בימים אלו בבגדים ארוכים וקצרים להחלפה למקרה שנרטבים או מתלכלכים ולמזג אוויר משתנה וכו..

הורים שיש לילדם יום-הולדת בחודש נובמבר מוזמנים ליצור עמי קשר לתאום תאריך החגיגה בגן.

תודה לכל ההורים ששלחו לנו עיתונים צבעוניים לגזירה ולהורים ששלחו משחקים. נשמח מאוד לעזרתכם גם בחפצים שונים לחצר שלנו.

סוף שבוע נעים וטוב לכולם מצוות הגן:
עדן, רונית, אילנית ועדנה

29.10.15