



17.9.2016

י"ד אלול תשע"ו

שבוע טוב להורי גן דקל!

השבוע עסקנו בנושא הדואר- יצאנו לראות מקרוב את הדואר שבקיבוץ ואת תיבות הדואר, יעל ברנשטיין הרחיבה ולימדה אותם על ה"בול" והילדים יצרו בול משלהם. בסדנה הכינו הילדים כרטיסי ברכה ושרו את שיר הדואר

מחר נפתח את השבוע בנושא החג שמתקרב אלינו "ראש השנה", עם מאיה בשיעור מוסיקה נלמד שירים חדשים העוסקים בחגי תשרי, בסדנה נכייר, ניצור, נצבע, נגזור את סמלי החג חג ראש השנה הוא חג המאחד את העם מבחינה לאומית, יהודים בכל מקום בארץ ובעולם חוגגים חג זה באותו זמן ובאותה מתכונת ויוצרים קשר בין הדורות, קירבה וחמימות משפחתית. הדרך שלנו לקרב את החג אל לב הילדים בגיל הגן היא באמצעות הסמלים המוחשיים הקשורים בחג זה: תפוח, דבש, דבורה, רימון, איגרת ברכה, שופר ועוד..

העברת החומר מתמקדת בסמלים תוך כדי הפעלת מערכת החושים. המטרה לעורר את הילד לחוות ולחוש את הצבעים הצלילים הריחות והטעמים של החג. הילד קולט את האווירה המיוחדת של החג תוך הזדהות עם המבוגרים הקרובים אליו, על כן חשוב ליצור את האווירה המתאימה ולשלב את הילד בהכנות לקראת החג ובמהלך החג עצמו.

מחר בבוקר נצא לקטוף רימונים בשעה 8:30- נא הקפידו להגיע לגן עד השעה הזו ולהגיע עם נעל נוחה לטיולים (לא קרוקס ולא נעלי אצבע), תדאגו בבקשה להביא כובע לגן- הימים חמים מאוד ואנו מקפידים על חבישת כובעים בטיול.

תודה על הנוכחות באסיפת ההורים- מצורף תקציר מאסיפת ההורים שנערכה בגן. מספר בקשות:

אני מבקשת להקפיד לשלוח כובע לילדיכם ולרשום עליו שם- נא לבדוק שיש מספיק בגדי החלפה בתיק, את התיקים נא לתלות במקום המיועד בכניסה לגן, נא להקפיד לשלוח את ילדיכם בסנדלים או נעליים נוחות. לא נעלי אצבע ולא קרוקס-אסור לנו מבחינה בטיחותית לצאת לטיול ללא נעל מתאימה.

אנא בדקו את ראשי הילדים- וטפלו במקרה הצורך, אורחים לא רצויים הגיעו לגן

בברכה צוות גן דקל:

יעל שחורי, יעל ברנשטיין אילנית בר אדון, רונית שמעון, עדן דהן, עדן תורגמן, מרסל חתומה.