

9.1.21
להורי גן זית,

השבוע עסקנו בנושא החורף והכרנו את הסממנים.
בעקבות יום הלשון העברית שצוין ביום שני כ"א בטבת יום הולדתו של אליעזר
בן יהודה
וכהמשך לעיסוקנו באיש ובשיריו של חיים נחמן ביאליק.
עסקנו השבוע **בשפה העברית**, חשבנו ביחד מדוע אנו זקוקים לשפה?
לתקשורת, לדבר אחד עם השני, שנבין אחד את השני שנדע לקרוא ולכתוב....

הכרנו את האיש ופועלו אליעזר בן יהודה, מחייה השפה העברית, למדנו
שהחזון של אליעזר היה שכולם ידברו בעברית.
בגולה יהודים רבים השתמשו בשפה העברית רק לדברי קודש וקריאה בתורה.
היהודים דיברו את השפה של המדינה בה חיו..
אליעזר עבד ימים ולילות להמצאת מילים חדשות בשפה, הוא פרסם כרזות
רבות שקוראות לדבר בעברית..
הכרנו מילים רבות שהמציא וחדש ומילים שהמציא ולא נכנסו לשפה העברית...

אליעזר בן יהודה יזם את העיתון הראשון שנקרא "הצבי", חשבנו מהו עיתון?
הילדים ענו תשובות יפות וחכמות: העיתון שייך למבוגרים, כותבים בו כל מיני
דברים, אמא ואבא קוראים עיתון בבוקר..
הכרנו סוגים שונים של עיתונים עיתוני בוקר וערב, עיתוני ילדים, עיתוני אופנה
ומכוניות ראינו את ההבדלים בניהם חלקם בשחור לבן חלקם צבעונים,
הילדים שמו לב לסוג וגודל הכתב...

הכרנו את הכותרות של

בסדנא ציירו הילדים בו
הכרנו את אותיות השם

כל השבוע עסקנו בשפה
הכרנו את מבנה המילה
ברקע מתנגן השיר על

בטיול הבוקר יצאנו לטי
חרוב ושקד.

המנוף הגבוה מהמפעל הרים משא כבד ואנו צפינו בו בהתרגשות מרובה..
שיחקנו בין גלגלי ההשקיה במבוך ארוך
אכלנו שתינו וחזרנו לגן מרוצים ועייפים.

ביום שישי יצאנו לסגר נוסף.

ערכנו על כך שיח במפגש, הילדים שאלו שאלות רבות.
ביקשו שאשלח להם סיפורים ומשימות זה היה הכי כייף....
אמעית הפעם בישיבות בזום ואתמקד בשליחה של סיפורים, ופעילויות..



נצלו את הזמן לביחד של המשפחה הגרעינית

