

להורי גן זית,

ביום שלישי חזרתי לגן לאחר חופשת הפסח, במפגש הבוקר סיפרו הילדים חוויות מהחג, מליל הסדר מהמפגש המשפחתי עם הסבים והסבתות, טיולים בארץ ונראה כי השיגרה הטובה חוזרת לאיטה.

ביום חמישי ציינו בגן את יום השואה, הדלקנו נר זיכרון ושמענו בשקט מופתי את הצפירה. למדנו שלפני המון שנים בגרמניה הישנה היה מנהיג שלא אהב את היהודים ורצה לגרש אותם מגרמניה. המסר החשוב שאנחנו צריכים לזכור מהיום הזה **שהשואה היא התקומה שלנו**, יש לנו את מדינת ישראל וצה"ל ששומר ומגן עלינו. הילדים העלו שאלות רבות על גרמניה של היום ואז? איך זה שאף אחד לא עזר ליהודים? דיברנו על אמצעי התקשורת שהיו דלים אז ושאלו אותם לא באמת האמין למה שקרה אז בגרמניה. הילדים בוגרים ונבונים והעלו תהיות רבות.

היום התחלנו לעסוק ב**יום העצמאות** – יום הולדת 73 למדינה ולכנסת ישראל הכרנו את סממני החג: דגלים, יונת שלום, מגילת העצמאות, סמל המדינה, המנורה ושיר התקווה. למדנו את השיר: "ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת" וצירפנו לשיר תנועות מעולם היוגה הילדים נהנו ושיתפו פעולה...

עסקנו בהקמת המדינה, הזכרנו כי בני ישראל הגיעו למצרים מארץ ישראל (כנען) מכיוון שהיה רעב כבד בארץ, ורצו לחזור מהר לארץ ישראל לאחר שהיו עבדים במצרים. משה הוציא אותם ממצרים והביא אותם לארץ ישראל, כשחזרו לארץ עם אחר התיישב בה, הייתה מריבה גדולה שנהפכה למלחמה שבסופה ניצחו בני ישראל. ומאותו הרגע התחילו לבנות את המדינה סללו כבישים, בנו בתים ונטעו עצים כל היהודים שהיו פזורים בעולם חפצו לעלות לארץ ישראל. וכך הקימו החלוצים גם את כפר מנחם..

בסדנא קישטו הילדים פרחים בחומרים שונים של כחול ולבן שמהם בנינו את הסיפורה 73.

תלמידי דגלים רבו ורחצו ושירו השיר מתחנכים רחוק

י היין.



ביום שלישי ביקרנו אצל מאיה (הילדים קוראים לה מאיה משחקים).
מאיה עובדת עם הילדים בגישת רג'ו אמיליה הדגש הוא על התפתחות של
יכולות וכישורים של הפרט ובהבאתם לידי מימוש
כאשר התוכן הוא רק אמצעי.
הילדים עבדו על חלקי הפרח בדרכים שונות.
ילדי הגן מתחלקים ל 3 קבוצות ונפגוש את מאיה אחת לשבועיים.

בימי ראשון תחזור אלינו גם מאיה המורה למוסיקה לשעורי מוסיקה בגן.
ביום ראשון הקרוב ניפגש עם מאיה על הדשא של חדר האוכל אם שאר גני
הישוב לחגוג את חג העצמאות.

הילדים יגיעו לגן בחולצה לבנה ובמכנס כחול הבנות יכולות להגיע בשמלה.

ביום שני נחגוג בשנית בדשא של חדר האוכל את החג עם תזמורת המועצה.
גם ביום זה הילדים יגיעו בחולצה לבנה.

ביום רביעי ערב יום העצמאות ירקדו ילדי בגן על הבמה בטקס של הקיבוץ.
הילדים יגיעו בחולצה לבנה.

- ביום רביעי ערב יום העצמאות הגן יפעל מהשעה 7.30-12.30 .
- שימו לב הימים מתחממים חשוב שלכל ילד יהיה בגן כובע ובגדי החלפה.
- בדקו בבקשה את ראשי הילדים ואם יש צורך טפלו בחומרים המתאימים.

