

להורי גן זית,

השבוע המשכנו לעסוק **בחג העצמאות**.
ביום ראשון חגגנו עם מאיה המורה למוסיקה את יום העצמאות עם כל
גני הישוב,
כולם היו לבושים בלבן, בהתרגשות רבה שרנו ורקדנו והשמחה
הייתה מרובה.

בטיול הבוקר ראינו את השחזור של חומה ומגדל שנמצא בקרבת
חדר האוכל.
הילדים זכרו את החלוצים שהגיעו לכפר מנחם והקימו את הקיבוץ
ובתחילה גרו בתוך החומה ומגדל
ראינו את מגדל השמירה, חדר האוכל והפעמון, הדיר, ובתי החלוצים.
בהמשך ביקרנו בצריפים הראשונים של הקיבוץ, נכנסנו פנימה וראינו
את המזוודות, בגדי העבודה, הכלים, המקלחת המיטה וארון הספרים
הצנוע.
הייתה הרגשות רבה והילדים שאלו שאלות רבות.

הכרנו את דויד בן גוריון והרצל חוזה המדינה.
עם קרן למדו את השיר על בן גוריון.

יום שלישי יום הזיכרון לחללי צה"ל – שוב מעבר חד בין עצב לשמחה
הדלקנו בגן את נר הזיכרון, הילדים זכרו אותו מיום השואה,
נר שמדליקים ליום עצוב.
דיברנו על החיילים הגיבורים שלנו שנלחמו למען המדינה שלנו.
לאחר מכן הלכנו לבית הבנים, לראות את מקום הטקס שנערך ערב
קודם, ראינו את הדגל בחצי התורן ואת הלפיד הדולק.
נכנסו עם הילדים לחדר הזיכרון שבבית הבנים הילדים התבוננו
בתמונות ושאלו שאלות רבות.
את הצפירה שמענו ביחד בגן, הילדים שמרו על שקט מופתי.

הכרנו את הפרח: "דם המכבים" שמענו את האגדה שמספרים עליו,
הילדים מיד הבחינו שזה הפרח שמצויר על מדבקת הזכור.

בערב בטקס המרכזי של הקיבוץ ילדי הגן רקדו על הבמה, הייתה
התרגשות רבה והמון מחיאות כפיים.
תודה רבה לכן הורים על שיתוף הפעולה בהבאת הילדים לטקס.

בקבלת השבת אריאל הדליקה את הנרות ונטע בירך על היין.
קבלת השבת הייתה בסימן יום העצמאות שרנו ורקדנו את שירי
העצמאות שהילדים כל כך אוהבים.

שעורי המוסיקה עם מאיה.
ספורט עם הילה במגרש

יול בשעות הבוקר המוקדמות,
פה.

לדי אפריל.



• ביו
• ביו
המ

חשוב מ
אנא התא

• הי
חשוב ש

בשבוע ה
ביום שיע

שבוע טו
מצוות ה
טובה, יו



אסתי אלברט
גן זית
קיבוץ כפר-מנחם
דוא"ל: elbirt@kfm.org.il
סלולרי: 054-5792033