

להורי גן זית.

מזג האוויר ההפכפך והשינויים בטמפרטורה בין היום והלילה עזרו לנו להבין היטב את עונת הסתיו בארצנו. חשבנו למי הגשם ושינויים במזג האוויר מועילים? הילדים הגיעו למסקנה שלחיות, בני האדם, ובעיקר לצומח – ולטבע. האדמה רטובה מהגשם, השמש חמימה במידה הנכונה, הטמפרטורות קרירות בלילה, ולכן זו הזדמנות טובה להקים את גינת הירק שלנו בגן. חשבנו על מקום מתאים, ערוגות וכלי עבודה מתאימים.

במפגש הבוקר שיחקנו במשחק הניחושים, הילדים ניסו לנחש בעזרת חוש המישוש מה נמצא בתוך קופסה אטומה. חלקם חשבו שאלו אבנים קטנות, סוכריות, מסטיקים ועוד.. אלה היו כמובן זרעים שונים.. הכרנו את הזרעים: שעועית, חמוס, תירס, חיטה, ועדשים. מיששנו את המרקם שלהם, בדקנו את צורתם וצבעם וחשבנו מה יגרום לזרע להתעורר – הזרע נמצא בתרדמה. הילדים העירו הערות יפות וחלקם אנו מיישמים בגן. על מצע של צמר גפן ואדמה אנו עורכים ניסויי ובודקים האם הזרע התעורר?, הילדים אחראים לבדוק שיש לזרע מספיק אור ומים. למדנו את שלבי התפתחותו של הזרע, ובחנו את ההבדל בין זרע, שתיל, ועץ בוגר.

בעבודה בקבוצות קטנות, הכרנו זרעים אחרים. חשבנו מדוע הצמח זקוק לזרע? כיצד הצמח שומר על הזרעים שלו? בדקנו את צורתם, גודלם והמרקם שלהם. כל קבוצה שתלה זרע אחר בתוך תבנית קטנה במצע של אדמה, והיא אחראית לבדוק את התפתחות הזרע.

כהכנה להקמת גינת הירק הכרנו סוגים שונים של ירקות, חשבנו מה אנו אוכלים בירק ומיינו לפי משפחות ירקות שאוכלים את העלים ירקות שאוכלים את השורש ופקעות.. מיינו לפי צבעים וגדלים.



שתלנו בגינה שתילים של ירקות: חסה, כרוב כרובית, פטרוזיליה ומנגלד..

הכנו שלטים והילדים עוקבים אחרי הגינה בהתעניינות רבה..
תודה רבה ליוסי אבא של ארבל על הבאת השתילים לגן.
בטיול הבוקר יצאנו לחפש גינות ירק ברחבי הקיבוץ.

עם קרן הילדים עסקו בסיפור: "אליעזר והגזר" של לווין קיפניס.
בסדנה קישטנו ירקות בזרעים...

ביום חמישי ניצלנו את השמש החמימה ויצאנו לשטח שליד הגן.
בדקנו מה קרה לשלוליות הענק שהיו שם? אחת התייבשה והשנייה הצטמצמה...

חשבנו מה גרם לכך? הילדים ידעו שזו השמש שגרמה למים להתאדות וכמובן האדמה שספחה אליה את המים המים חלחלו והגיעו למי תהום.

המשכנו לתור בשטח והילדים מצאו שאריות של מדורה.
למדנו על שימור הסביבה וכמה המדורה מזיקה לאדמה, אספנו את שאריות נייר הכסף שאינו מתקלה לתוך שקית האשפה.
חשבנו כיצד מכבים את האש? חול ומים הילדים אספו אבנים מהשטח וסימנו את אזור המדורה.

הילדים אספו אבנים מעניינות, הכרנו את קוץ הדרדר, הרגבים, תלוליות שנוצרו מהגשם...

הילדים הרגישו את הטבע ומצאו שימוש לכל מה שנמצא...
הרגבים שנשאר רטובים למטה הפכו חמר למשחק...
התכבדנו בפירות וחזרנו לגן עייפים אך מרוצים...

בקבלת השבת מיקה הדליקה את הנרות ונועם יהודה בירך על היין.
שרנו ורקדנו את שירי הגינה.

ושיך לעסוק בגינה.

ם

ין ואסתי.





אסתי אלבירט
גן זית
קיבוץ כפר-מנחם
דוא"ל: elbirt@kfm.org.il
סלולרי: 054-5792033