

שלום וברכה משפחת גן זית

אצלנו בגן אווירה טובה, שמחה ועשייה רבה.

אתמול, יום שישי, ראש חודש כסלו – קיבלנו אותנו עם כיס ולב. הילדים ברכו וקשטו את הלב. יש לנו לוח שנה עברי ואנחנו שמים כול יום את האות המתאימה בלוח. מתייחסים לימי הולדת של הילדים לאירועים שונים וחגים לאורך השנה. לציודו תלוי לוח שנה לועזי ואנחנו מתייחסים גם לתאריך הלוועזי. הילדים מקפידים להזכיר לי בכול יום לשים את האות בלוח העברי.

המשך לנושא הגינה ערכנו ניסויים, הנבטנו זרעים של חומס, שעועית, עדשים ירוקים, כתומים ואפונה. הנבטנו חיטה ואכן יש תוצאות מדהימות. למדנו את תהליך הנביטה: זורעים את הזרע באדמה, הגשם יורד והמים מחלחלים, הקליפה הקשה של הזרע סופגת את המים ומתבקעת ואז למטה באדמה מתפתח השורשון שאחר כך הופך לשורש ולמעלה מתפתח הניצרון שאחר כך הופך לגבעול ועלים. ראינו את השורשון והניצרון של החיטה. זרענו חיטה בגינה כדי ללמוד על תהליך גידול החיטה ויצור הלחם. הילדים כותשים גרעיני חיטה עם מכתש ועלי ומפיקים קמח.

שתלנו בגינה חסות מסוגים שונים, כרובית ועירית, טמנו בצל ירוק, זרענו גזר, צנונית ומלפפון. שתלנו סטיביה (צמח ממתיק טבעי) ונענע שנוכל לפנק את הילדים עם מים ונענע חמים בחורף.

הנבטנו זרעים של שעועית בחושך והילדים שיערו מה יקרה. לדעתם זה לא יצליח בלי אור. צפויה להן הפתעה...

דברנו על התנאים המיטביים לנביטה – מים, אדמה, אור ואוויר.

כול יום, אנחנו בודקים איזה תוספת שעשויה מזרעים, הכין לנו הטבח: אכלנו עדשים ותירס. הסברנו את החשיבות של התוספות האלה לגוף ומנסות לעשות שיווק אגרסיבי למאכלים....נשמח לשיתוף פעולה מכם, רק מי שיכול ורוצה לא חייבים. להכין לילדים מטעמים שעשויים מזרעים: מרקם כמו – עדשים, שעועית, תירס. אורז מג'דרה, חיטה.

מדובר על כמות קטנה, תוספת לארוחת הצהריים – טעימה קטנה לכול ילד.
לא חייבים, רק מי שרוצה.

הילדים מאוד אוהבים להביא דברים ולכבד את כולם ואנחנו בעד אז עדיף
לכבד באוכל בריא ולא בממתקים וחטיפים.

עבדנו על מיון, הילדים מיינו את הירקות לפי קטגוריות:

ירקות שאוכלים אותם טבעי – מלפפון וחסה

ירקות שאוכלים אותם מבושלים, אפויים – תפוח אדמה, בטטה, חציל,
דלעת, דלורית, קישוא.

ירקות שאוכלים אותם גם מבושלים וגם חיים – עגבנייה, קולרבי, גזר,
פטרוזיליה, שום, בצל, גמבות בכול הצבעים, כרובית, כרוב ירוק ועוד.

קצת מושגים מתמטיים – ראינו שירקות מבושלים וחיים יש הכי הרבה.

אוריינות – נחשפנו למילה – גינה. הילדים כתבו את המילה גינה והדביקו
דבקות מעל וקישטו את המסגרת. חילקנו לצלילים, אות פותחת וחרוזים
שעוסקים בירקות.

חיזוק אחיזה ומוטוריקה עדינה – הילדים קבלו מטלה לסדר זרעים של
שעועית על צורות כמו – ספירלה, עיגול בתוך עיגול ועוד. הצליחו נהדר וזה
לא קל בכלל.

עבודה על מיון ומוטוריקה עדינה – הילדים קיבלו צלוחית עם מגוון של
זרעים והיו צריכים למיין את הזרעים לצלחות מרכזיות בעזרת פינצטה – גם
במשימה הזו הצליחו נהדר.

בקרוב נתחיל לספר את הסיפור ההיסטורי של חג החנוכה.

מזל טוב למשפחת שביל להולדת הבן. שאו שפע ברכות ואיחולים.

מזל טוב לאביתר ואריאל בני החמש ולזיו טובי בן השש.

מזכירה שוב מסיבת חנוכה של גן זית – תתקיים ביום ראשון ה – 6W12W15

בשעה 17 : 30 שימו לב לשינוי – **לא בשעה 17 : 00** . באותו יום הגן נסגר

בשעה 14 : 00 . אנא היערכו בהתאם המסיבה ללא אחים הגן קטן וגם ככה

נהיה המון אנשים.

שבת שלום ושבוע טוב

צוות גן זית : נחמה , פביאנה , פאולה וחנוי.