

להורי גן זית, 25.11.16

השבוע סיכמנו את נושא הגינה בהכנת סלט ירקות לארוחת הבוקר ומרק ירקות לארוחת הצהרים. הילדים עזרו בחיתוך הירקות ובתיבול הסלט במלח, לימון ושמן זית. המרק התבשל במשך הבוקר והפיץ ניחוחות של בית.

את נושא הזית התחלנו בשאלת הילדים: האם הזית הוא פרי או ירק? למדנו כי הירקות גדלים על האדמה והפרי על העץ, הילדים הגיעו למסקנה שהזית הוא פרי. למרות שבררנו וראינו שיש תמיד יוצאים מין הכלל לדוגמא: אבטיח שגדל על האדמה הוא פרי ואבוקדו שגדל על העץ הוא ירק....

ערכנו סיעור מוחות וחשבנו כיצד נקטוף את הזיתים מין העץ? הילדים העלו רעיונות יפים למדנו שישנם דרכים שונות ומגוונות... הענף שהבאתי לגן היו בו זיתים שחורים, שוב חשבנו עם הילדים מדוע הזיתים שחורים ולא ירוקים? עלו רעיונות יפים כמו: שהזיתים היו קרובים לשמש,



שהם נרקבו או שכך הם גדלו... הזיתים השחורים הם הזיתים האחרונים שנשארו על העץ ולא מסוק אותם. ערכנו השוואה היכן גדלים פירות ההדר – בפרדס. היכן גדלים הענבים – בכרם. היכן גדלים הזיתים – במטע. שמענו את הסיפור: "שמח במטע הזיתים". ודנו על הסיפור. בסיפור הילדים פגשו את האבן ריחיים, ערכנו השוואה בינה לבין המכתש ועלי שיש לנו בגן.

בגן הילדים כתשו את הזיתים במכתש ועלי, סחטנו היטב את הגפת שמכילה את הצג והחרצנים ויצא לנו כוסית מלאה בשמן. הייתה התרגשות רבה בגן..

ביום שלישי חגגנו לאלונה לפידות יום הולדת 4 מזל טוב.

ביום שישי חגגנו לאייל יום הולדת 4 מזל טוב.

בקבלת השבת כליל הדליקה את הנרות וניר בירך על היין. בקבלת השבת אנו שרים שירי שבת ולומדים ריקודים במעגלים או בזוגות בנושאים שונים.

הילדים נהנים ומשתפים פעולה...

הנושא השנתי בתוכנית הליבה הוא ירושלים. נשמח שתשלחו ספרים או תמונות של הילדים בביקור בירושלים. אנו נעסוק בנושא במשך כל השנה.

בשבוע הבא נסכם את נושא הזית ונתחיל לעסוק בחג החנוכה.

בבקשה שריינו את יום שישי 23/12 בשעה 9.00, למסיבת חנוכה בגן. אנו נשמח לנציגות הורית שיכינו הצגה למסיבת החנוכה.

שבוע טוב לכולם

צוות גן זית אביתר, דנה, נופית יעל ואסתי.